



Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Church
THE WEEKLY CHURCH BULLETIN

Very Rev. Fr. Tom De Medeiros, Pastor
Rev. Fr. Chris Avramopoulos, Assoc. Pastor
11025 S. Roberts Road, Palos Hills, IL 60465
Phone (708) 974-3400 Fax (708) 974-0179
www.stconstantinehelen.org

SUNDAY, OCTOBER 27, 2019

Κυριακή 27η Οκτωβρίου 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ' ΛΟΥΚΑ

Αποσ: Β' Κορινθίους 11:31 – 12:9

Ευαγγ: Λουκα 8: 41-56

7th Sunday of Luke

Today's Readings

Epistle: 2 Corinthians 11:31 – 12:9

Gospel: Luke 8: 41-56

LOVE IS THE LORD'S WAY

In today's Gospel lesson, the ruler of the synagogue Jairus, went to Christ looking for help as his twelve year old daughter was gravely ill. Jesus, seeing the genuine anguish of her father, went to his home and found that she had passed away. Jesus, immediately, brought her back to life. The Lord did not inquire about his or her worthiness or piety or anything else. Seeing the father's anguish, Jesus responded with compassion. There were no conditions, no requirements, Jesus did what He needed to do. The Law at the time prevented work to be done on the Sabbath. But as Jesus pointed out, "The Sabbath was made for man not man for the Sabbath." To Jesus, no tradition was too sacred to call into question especially if it stood in the path of his Love. Love bows to no law. As the great Isaac Asimov one wrote, "Never let your sense of morality keep you from doing what is right." Jesus responded with compassion to each moment's need, always loving, always caring, always healing.

To legalists the goal of human life is to be moral. Christ has introduced to us a different goal. Love is infinitely greater than morality. Thomas Merton writes "Our job is to love others without stopping to inquire whether or not they are worthy. That is not our business and, in fact, it is nobody's business. What we are asked to do is to love, and this love itself will render both ourselves and our neighbors worthy."

We spend too much time judging people, defining people, distancing ourselves from people -- who are we to build walls when love demands that we build bridges? Jesus not only built bridges, He was Himself the bridge between Heaven and earth, between God and humanity and between people and people. Jesus Christ unifies. How often our words and actions are at contrary to unification. One of the great Desert Fathers said on his deathbed, "I have struggled all my life to see all humanity as one." The ego divides, Jesus unites.

Can we not see how clearly the line is drawn? "My ways are not your ways, My thoughts are not your thoughts," says the Lord. We must always be prepared and eager to question our own perceptions. Do my core beliefs match up to the teaching of Jesus? The Gospels are the gold standard for us and we need desperately to return to them. Later in the same Gospel lesson, the Woman with the Issue of Blood presented an unusual situation. She was labeled "unclean" and the stigma was as much part of the disease as the disease itself. Jesus knew he had to remove the stigma and make the healing resonate in her community. *continued on Page 2*

Continued from Page 1

He took care of her disease and, at the same time, pushed against the mores of society that added insult to her injury. It is interesting that when she touched Him, healing power surged from Him. But it happened automatically, He didn't have to think to love. He is love.

Jesus did not test her morality, or condemn her for breaking the law. Her suffering took priority over everything. The alleviation of human suffering must never take a backseat to anything. Love bows to nothing. Society is quite willing to stigmatize those with whom we are uncomfortable with. Jesus had no problem in pointing out those who were worried about the things that are unimportant. When the law stood in the path of love, Jesus broke it! Setting us free from the burden of the law, as St. Paul insists, He reveals the truth at the heart of God and the truth of what it means to be human.

Christ calls us to do work for Him. What would the world be like, if we actually fed the poor and clothed the naked and visited those who are sick or in prison and welcome the stranger into our house and at our dinner table? What if we turned from everything except love and went about doing good? What if we cared for alleviating the suffering of our neighbors? What if we simply chose to adopt the simple Gospel of Jesus and followed Him who is fully and wondrously present right now? God does not love some ideal person, but rather human beings just as we are, not some ideal world, but rather the real world." Wanting the world to conform to our ideals is the opposite of humble service. That is not the way of Christ and since it is not, it must not be our way. It is Christ who transforms, it is Christ who heals. It is our job to point to Him and make sure we do not get in His way.

Please call the Church Office at (708) 974-3400
With any address, phone number
Or e-mail changes
so that we can keep you informed of
Church Services and other events.



Sunday, November 17th

**Parish
General Assembly
Meeting**

Immediately following the Divine Liturgy

**DOES YOUR COMPANY
OFFER MATCHING GIFTS?**

Many companies offer matching gifts to their employee's donations, if your business does, please contact Fr. Tom for more information or to prepare any paperwork that is required.

2019 STEWARDSHIP CAMPAIGN

Let us all do our Best for Our Church...

The needs of our Parish are many!
Please make your commitment now
to our Stewardship 2019 Campaign.

You may do so in person,
by mail or online at:
www.stconstantinehelen.org

**LAST CHANCE to Submit Information for
Young Adults in College**

In our ongoing mission to keep in touch and continue building a relationship with our Young Adults, we are asking for some information. If you have a child in college, please let us know the school they are attending, their school mailing address and email address. If your son or daughter may be commuting or staying local, please let us know this as well. Please email Fr. Chris at cpavro@aol.com or contact the main office at (708) 974-3400 with the information.



ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ' ΛΟΥΚΑ
(Λουκά κεφ. η' στίχοι 41-56)

Σημερινή Ευαγγελική περικοπή, μας περιγράφει δύο θαύματα του Κυρίου μας. Το θαύμα της θεραπείας της αιμορροούσης και το θαύμα της ανάστασης της θυγατέρας του Ιαείρου. Η αιμορροούσα ήταν μια απλή γυναίκα, ο Ιάειρος ήταν ο άρχοντας της συναγωγής.

Ο καθένας τους πλησιάζει τον Χριστό, με διαφορετικό τρόπο: Η αιμορροούσα δεν τολμά καν να ζητήσει από τον Κύριο να την θεραπεύσει, απλά Τον πλησιάζει και ακουμπά την άκρη των ιματίων Του, και το θαύμα γίνεται. Ο αρχισυνάγωγος, ζητά από τον Διδάσκαλο να έλθει στο σπίτι του και να θεραπεύσει την μονάκριβη κόρη του. Ο Χριστός πηγαίνει και ανασταίνει το κορίτσι, το οποίο στο μεταξύ είχε πεθάνει. Και οι δύο όμως, και η αιμορροούσα και ο Ιάειρος, έχουν δυο κοινά στοιχεία: διαθέτουν πίστη και τόλμη. Πιστεύουν ότι, ο Χριστός μπορεί να τους δώσει την θεραπεία. Και τολμούν, ο μὲν να το ζητήσει, η δε να αγγίξει τον Κύριο. Δεν ήταν μικρό πράγμα για έναν αρχισυνάγωγο το να μιλήσει με τον Χριστό. Οι Γραμματείς και οι φαρισαίοι, είχαν απαγορεύσει στον λαό να πλησιάζει τον Χριστό και να ακούει την διδασκαλία Του. Ο Ιάειρος, όχι μόνο τολμά να βρίσκεται ανάμεσα στο πλήθος που ακούει τους λόγους του Κυρίου, αλλά και συζητάει μαζί Του και Του ζητάει να έλθει στο σπίτι του, γιατί; γιατί πιστεύει ότι ο μόνος που μπορεί να σώσει το παιδί του είναι ο Χριστός. Η πίστη του, λοιπόν, υπερνικά τον οποιοδήποτε φόβο, όπως ακριβώς και η πίστη της γυναίκας, η οποία, απλά αγγίζει τα ρούχα του Κυρίου, με την ελπίδα ότι θα θεραπευθεί.

Το πόσο απαραίτητη είναι η πίστη, προκειμένου να γίνει ένα θαύμα, το επισημαίνει και το τονίζει ο ίδιος ο Χριστός. Στην αιμορροούσα λέει: “θυγατέρα, η πίστις σου σε έσωσε” και στον Ιάειρο, που τον ειδοποίησαν ότι η κόρη του πέθανε και να μην ταλαιπωρεί άλλο τον Διδάσκαλο, του απαντά: “μη φοβού, μόνο πίστεψε, και θα σωθεί”. Την διαφορά ανάμεσα σε αυτόν που πιστεύει ότι ο Χριστός θα κάνει το θαύμα, και σε εκείνους που δεν το πιστεύουν, την βλέπουμε στους συγγενείς του μικρού κοριτσιού, που γέλασαν με τον Χριστό, όταν τους είπε να μην κλαίνε, γιατί το κορίτσι δεν πέθανε. Η απελπισία τους είχε εξαφανίσει κάθε ελπίδα και πίστη προς τον Θεό, και θεωρούσαν πως όλα πια είχαν χαθεί. “Μόνο πίστεψε, και θα σωθεί”. Τα λόγια αυτά του Χριστού είναι καθοριστικά, όχι μόνο για τον πατέρα του άρρωστου κοριτσιού, αλλά και για τον καθένα από εμάς.

Ο Χριστός μας προσκαλεί να πιστέψουμε, και η βοήθειά Του θα έλθει. Τί σημαίνει να πιστέψουμε; Είναι μια απλή λέξη, αλλά χρειάζεται τόλμη και απαιτεί υπέρβαση του εαυτού μας, προκειμένου να γίνει πράξη στην ζωή μας. Είναι απαραίτητο, πρώτα από όλα, να κατανοήσουμε και να παραδεχτούμε, ότι δεν είμαστε παντοδύναμοι. Ότι, πέρα από την δική μας προσπάθεια, έχει μεγάλη σημασία και η παρουσία του Θεού στην ζωή μας, η προστασία Του και η ευλογία Του. Μέσα στις δυσκολίες, τις αστοχίες και τις αποτυχίες, μάς μένουν δύο επιλογές: ή να βυθιστούμε στην απόγνωση και να καταστραφούμε πνευματικά, ή να αποδεχτούμε την δική μας αδυναμία και να στραφούμε με πίστη στον Θεό.

Είναι πράγματι δύσκολο να στηρίξουμε την ελπίδα μας στον Θεό. - Χρειάζεται ταπεινώση, - χρειάζεται τόλμη, - χρειάζεται πίστη. - “μή φοβάσε, μόνο πίστεψε, και θα σωθείς”. Μ’ αυτά τα λόγια μας προσκαλεί σήμερα ο Χριστός, προκειμένου να κάνει το θαύμα και στην δική μας ζωή. Αρκεί να Τον εμπιστευτούμε, να του δώσουμε χώρο για να σταθεί μέσα στην καρδιά μας. Αυτή είναι και η προσευχή μας, σε κάθε Λειτουργία και σε κάθε ακολουθία της Εκκλησίας: “έαυτούς καί άλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα”.

Πηγή: Απλα και Ορθοδοξα

Σημέρα Κυριακη - 27 Οκτωβρίου

*Αμέσως μετα τήν Θεία Λειτουργία το πρόγραμμα τοῦ σχολείου μας ο ΚΟΡΑΗΣ
επι τον εορτασμό τῆς Εθνικῆς Εορτῆς τῆς 28ης Οκτωβρίου 1940*

Παρασκευή 1η Νοεμβρίου

“Κοσμα και Δαμιανού Τῶν Ἁγίων Αναργύρων -” Ὁρα 8:00 π.μ. Ὁρθρος καί Θεία Λειτουργία, Αγιασμος

Κυριακη 3η Νοεμβρίου - Κυριακή Ε' Λουκα

“Ὁρα 8:30 - 11:15 π.μ. - ” Ὁρθρος καί Θεία Λειτουργία

ACTIVITIES OF THE WEEK

Today:

11:30 a.m. Koraes School OXI Day Program

Monday, October 28:

7:00–8:30 p.m. G.O.Y.A. Pumpkin Carving

Tuesday, October 29:

6:30-8:00 p.m. G.O.A.L. 3rd/4th; 5th/6th; 7th/8th
Grade Basketball Practices

6:30-8:00 p.m. G.O.A.L. Girls Basketball Practice

8:00-9:30 p.m. G.O.A.L. High School Boys
Basketball Practice

Wednesday, October 30:

8:00 p.m. Men's Basketball

Friday, November 1:

Feastday of the Holy Unmercenaries

8:00 a.m. Orthros /Divine Liturgy /Agiasmos

Metropolis of Chicago Parenting Univ. Presents Raising Awareness Around Anxiety

5:30 p.m. Paraclesis

6:30 p.m. Movie Presentation (East Room)

7:30 p.m. Panel Discussion (East Room)

5:30-6:30 p.m. JOY Basketball Rookies Camp

Sunday, November 3:

8:30-11:15 a.m. Orthros and Divine Liturgy

† MEMORIALS †

40 Days Tom A. Petropulos

40 Days Helen Fotopoulos

40 Days Mary Munson

1 Year Dimitrios (Richard) Munson

1 Year Maria Komitas

2 Years Nikolaos Kapsaskis

†May their memory be eternal†

COFFEE FELLOWSHIP

Today's Coffee Fellowship is hosted by
Koraes Parent Teacher Association.

Please join them.

SACRAMENTS

BAPTISMS

We welcome the following into the Orthodox Faith and we pray that God grant them many, many years!

Sunday, October 27, 2019 at 1:00 p.m.

Ermioni Olivia, daughter of
Gerasimos and Casey Galatis

Sponsor: Stavros Deligiannis

Sunday, October 27, 2019 at 3:00 p.m.

Georgia, daughter of
Paul and Costula Cassiani

Sponsors: Alex and Chrissy Pagonis

SAINTS CONSTANTINE & HELEN
GREEK ORTHODOX CHURCH
INVITES YOU TO JOIN US AS WE ARE

Celebrating
110 Years

SATURDAY, NOVEMBER 9, 2019
COCKTAIL RECEPTION, DINNER & DANCING
BEGINNING AT 6PM

THE ODYSSEY
19110 S RIDGELAND AVENUE
TINLEY PARK

for tickets, sponsorship & information
visit celebrate110.org



See you...

...Next Sunday