



Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Church
THE WEEKLY CHURCH BULLETIN

Very Rev. Fr. Tom De Medeiros, Pastor
11025 S. Roberts Road, Palos Hills, IL 60465
Phone (708) 974-3400 Fax (708) 974-0179
www.stconstantinehelen.org

SUNDAY, MAY 17, 2020

Κυριακή 17η Μαΐου 2020
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ
Αποστ: Πραξ. 11:19-30
Ευαγγ: Ιωαν. 4:5-42

Sunday of the Samaritan Woman
Today's Readings
Epistle: Acts: 11:19-20
Gospel: John 4:5-42

Χριστός Ανέστη! Christ is Risen!

SAINTS CONSTANTINE AND HELEN – PATRON SAINTS OF OUR CHURCH

St. Constantine, equal to the Apostles (commemorated today with his mother St. Helen) was an enormous historical personality. He not only consolidated and re-organized an empire that was near total disarray but also allowed the Orthodox Christian faith to be disseminated to the world.

In his youth, Constantine received a military education and ascended the ranks to be the key general at a crucial point in time, October 28, 312. This was the showdown date against the pagan Maxentius. Constantine was given a heavenly vision of the "Divine Coat of Arms" ...The Cross. The Cross was accompanied by the rousing command "En Touto NIKA"..."In this, Conquer". The battle was fought in Rome with Constantine as the victor. Constantine's victory would give him the ability to alter the political direction of the Roman Empire. He allowed the unimpeded and open spread of Christianity accessing the Word of God.

Constantine's decision to allow Christianity to be practiced freely was not just part of God's plan but a chance for the future Saint to work within the church. Saint Constantine organized the 1st Ecumenical Synod of Nicea in 325 which condemned the detrimental heresies of Arianism. Constantine went on to build churches; he facilitated ecclesiastical administration, while at the same time, he supported St. Helen, his mother and discovered the True Cross.

It is said we pursue what we see. Divine intervention with the Cross in the sky was "seen" by Constantine as a method to overcome a military opponent rather than a blessing to use for earthly salvation. As he worked with Christian believers, holy people and his mother, Saint Constantine began to "see" the awesome intercessional power of the Cross as the symbol of victory over death.

On his deathbed Emperor Constantine knew he would no longer have oversight of anything in this world. He saw his weaknesses and was enlightened enough to know his actions in this world were to serve our Lord's designs. He surrendered his temporary earthly authority but not before partaking in the sacrament of baptism. He adorned himself with a spiritual coat of armor conquering his earthly struggles before entry to our Heavenly Father's Kingdom. The earthly soldier became Saint Constantine, The Equal to the Apostles.

As baptized Orthodox Christians we are given the same spiritual "coat of arms" as Saint Constantine. We are blessed with special talents and expected to utilize them for God's Glory. If we take a stray path, hope does not end. God in His mercy gives us opportunities to work within the Church before the 11th hour window closes.

**Feastday of our
Patron Saints
Constantine and Helen**



Wednesday, May 20th

5:00 p.m. Vespers

Thursday, May 21st

9:00 a.m. Divine Liturgy

Vespers and Divine Liturgy
will be via live stream



**ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ**

Τετάρτη 20η Μαΐου

Ώρα 5:00 μ.μ.

Έσπερινός

Πεμπτη 21η Μαΐου

Μνήμη των

Κτητορων Αγίων μας
Κωνσταντίνου καί Ελένης

9:00 π.μ.

Θεία Λειτουργία

**Ο Έσπερινός και η
Θεία Λειτουργία θα είναι
μέσω
ζωντανής μετάδοσης**



**ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ**
«Ούτος εστίν αληθώς ο Σωτήρ
του κόσμου, ο Χριστός».
(Ιωάννη κεφ. δ' στίχος 42).

Την προηγούμενη Τετάρτη η Εκκλησία μας είχε τη γιορτή της Μεσοπεντηκοστής, δηλαδή τις μισές μέρες για την Πεντηκοστή. Η γιορτή αυτή των Ισραηλιτών μας θυμίζει, πως αντλούσαν νερό από την κολυμπήθρα του Σιλωάμ και το έχυναν στο θυσιαστήριο που πρόσφεραν θυσίες στο Θεό. Ο Κύριος παίρνει αφορμή απ' αυτό για να μας διακηρύξει, ότι αυτός είναι «το ύδωρ της ζωής». Το Ευαγγέλιο με τη Σαμαρείτισσα έχει να μας διδάξει σπουδαίες αλήθειες για τη ζωή μας.

Ο Κύριος λέγει στη Σαμαρείτισσα, πως έχει το ζωντανό νερό, που άμα σ' άνθρωπος το πιει δε θα διψήσει ποτέ. Το νερό αυτό είναι, όπως μας λέγει ο ευαγγελιστής Ιωάννης, το Άγιο Πνεύμα, που οι άνθρωποι θα λάβουν την ημέρα της Πεντηκοστής. Το Άγιο Πνεύμα μας ενώνει με τη ζωή του Χριστού, όταν μεταβάλλει στη θεία Λειτουργία τον Άρτο και τον Οίνο σε Σώμα και Αίμα του Κυρίου μας. Όποιος κοινωνεί των Αχράντων Μυστηρίων παίρνει τη ζωή του Χριστού μέσα του.

Η Σαμαρείτισσα εκεί που δεν το περίμενε άκουσε τον Κύριο να της φανερώνει τα μυστικά της ζωής της. Ποιος άνθρωπος από μας μπορεί να κρυφτεί από το μάτι του Θεού; Την ώρα που ο άνθρωπος κάνει την αμαρτία, πρέπει να ξέρει πως τον βλέπει ο Θεός. Δεν υπάρχει τρόπος να κρυφτούμε από τον παντογνώστη Κύριο. Στους ανθρώπους μπορεί να υποκρινόμαστε, δηλαδή άλλα πράγματα να σκεφτόμαστε και άλλα να δείχνουμε με τις πράξεις μας. Αλλά το Θεό μήτε να τον γελάσουμε μπορούμε, μήτε να του κρυφτούμε. Ο Κύριος φανερώνει στη Σαμαρείτισσα και σε όλους μας ότι ο Θεός είναι Πνεύμα και πρέπει να τον λατρεύουμε πνευματικά και αληθινά. Αν αγαπάμε το Θεό, θέλουμε να βρισκόμαστε πάντα κοντά του. Να προσευχόμαστε, να μιλάμε μαζί του, να τον λατρεύουμε στην εκκλησία και να μετέχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας μας.

Η Σαμαρείτισσα είχε ειλικρίνεια στην καρδιά της. Αναγνώρισε τις αμαρτίες της χωρίς δικαιολογία. Και ρώτησε τον Κύριο για τον ερχόμενο Μεσσία. Ήθελε να συνδεθεί μαζί του με την πίστη και την αγάπη. Γι' αυτό και ο Κύριος της αποκαλύπτει: «Εγώ είμαι, της λέγει, που σου μιλώ». Μεγαλύτερη τιμή και ευεργεσία από αυτή δεν μπορούσε να βρει η Σαμαρείτισσα. Έγινε μάρτυρας του Χριστού στους συμπατριώτες της, γιατί τον είχε ζήσει πια μέσα στην καρδιά της. Έγινε η πρώτη ιεραπόστολος, που μάζεψε στο Χριστό πολλούς Σαμαρείτες, που ομολογούσαν με αξιοθαύμαστη πίστη: «Αυτός είναι ο αληθινός σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός».

Μακάρι ο άνθρωπος από μικρός να ζει μέσα του το Χριστό και ύστερα να τον μεταφέρει και στους άλλους. Το κάθε παιδί έχει πολλούς τρόπους για να ομολογεί το Χριστό στους άλλους ανθρώπους. Με την ευλαβική προσευχή, με την αγάπη και την καλοσύνη, με την προσφορά βοήθειας στους άλλους, με τον τακτικό εκκλησιασμό, με τα καλά λόγια, με την ομολογία της αλήθειας, με το σεβασμό στους γονείς και τους δασκάλους και σ' όλους γενικά τους ανθρώπους μπορεί να γίνει ένας σύγχρονος ιεραπόστολος.

Πηγη: <http://paroutsas.jmc.gr>