



Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Church
THE WEEKLY CHURCH BULLETIN

Very Rev. Fr. Tom De Medeiros, Pastor

11025 S. Roberts Road, Palos Hills, IL 60465

Phone (708) 974-3400 Fax (708) 974-0179

www.stconstantinehelen.org

SUNDAY, APRIL 5, 2020

Κυριακή 5η Απριλίου 2020

Ε΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ - ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ

Αποστ: Εβραίουσ 9:11-14

Ευαγγ: Μάρκου 10:32-45

5th Sunday of Lent – St. Mary of Egypt

Today's Readings

Epistle: Hebrews 9:11-14

Gospel: Mark 10:32-45

THE FIRST SERVANT

In today's Gospel lesson, James and John, two disciples of Jesus, came to Him and asked, "Grant us to sit one at your right hand and one at your left in your glory." It was as if they had said, Lord, now that you're going to become President, please give us the two top positions in your Cabinet. When the other disciples heard it, they were beside themselves in anger.

How did Jesus handle the request of James and John that they be first in the kingdom? He told them that "Whoever desires to become great among you shall be your servant, and whoever of you desires to be first among you must be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served but to serve, and to give his life as a ransom for many."

In our world, our "greatness" is measured according to the POWER that we exercise over others. The more authority we have, the greater we are. The greater the position, the greater we are. The world says that we are great according to the POSSESSIONS we have. Our greatness is measured by the neighborhood in which we live, the size of our house, the kind of car we drive, the amount of money we have. Christ answers all of these claims with "But it shall not be so among you."

So, if greatness is not to be found in position, in power, in possessions, WHERE is it to be found? "Whoever would be great among you must be your servant". In a single sentence, Jesus tells us that it is opposite of the values of the world. Jesus reverses the whole scale of values and says, "The greatest of these are those who serve."

Today, the word "servant" is not a desired label. Few people wish to serve. Everybody desires to be served. People feel that their goal in life is to be "top on the totem pole" — even if they have to step on others to get there. Much of the trouble we have today is caused by people who desire to be the greatest — the most honored, the most privileged, the most powerful, the most prosperous, the best paid, the best fed, the best housed.

The greatest example of humble service was Jesus. Once when no one else was willing to wash the disciples' feet, Jesus removed His outer robe, took the basin of water and towel, knelt down and washed their feet. As we think of this humble act, let us also remember that He was born wrapped in swaddling clothes and laid in a manger, He was crowned with thorns and mocked as a king and that He was nailed to the cross as an arch-criminal. St. Paul expressed it beautifully when he wrote: Christ Jesus, did not count

continued on page 2

continued from page 1

equality with God a thing to be grasped, but emptied Himself taking the form of a servant, being born in the likeness of men. And being found in human form he humbled himself and became obedient unto death, even death on a cross (Phil. 2:6-8).

As Christ said, “whoever desires to be great among you must be your servant and whoever desires to be first shall be the slave of all.” There are some of us who cannot carry the cross ; it is too heavy; we are too weak; but here is not one of us who cannot carry a towel – the towel of love and service performed in Christ’s name.



Αγία Μαρία η Αιγυπτία - Η μνήμη της εορτάζεται την πέμπτη Κυριακή των νηστείων.



Η Οσία Μαρία η Αιγυπτία καταγόταν από την Αίγυπτο και έζησε τον 6^ο αιώνα, την εποχή του αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Στα νεανικά της χρόνια ζούσε μέσα στην ακολασία και παρέσυρε πολλούς ανθρώπους στην ηθική καταστροφή.

Όταν ήταν 12 χρονών ξέφυγε από την προσοχή των γονιών της και πήγε στην Αλεξάνδρεια, όπου επί 17 χρόνια ζούσε άσωτη ζωή. Μετά, από περιέργεια πήγε, με πολλούς άλλους προσκυνητές, στα Ιεροσόλυμα, για να παρεβρεθεί στην ύψωση του Τιμίου Σταυρού.

Όταν θέλησε να μπει στο ναό της Ανάστασης, τη μέρα που υψωνόταν ο Τιμιος Σταυρός, ένοιωσε 3 έως 4 φορές κάποια αόρατη δύναμη μέσα της, που την εμπόδιζε να μπει, ενώ το πλήθος έμπαινε ανεμπόδιστα.

Αφού πληγώθηκε η καρδιά της απ' αυτό, αποφάσισε ν' αλλάξει ζωή και να εξιλεώσει το Θεό με τη μετάνοια. Έτσι βάζοντας σαν εγγυήτριά της την Παναγία, υποσχέθηκε ότι εάν αφήσει να μπει και να δει τον Σταυρό του Κυρίου, θα ήταν συνετή και φρόνιμη στο μέλλον και δεν θα μόλυνε πια το σώμα της με πονηρές επιθυμίες και ηδονές.

Όταν γύρισε μετά στην εκκλησία, αυτή τη φορά μπόρεσε να μπει χωρίς καμιά δυσκολία. Τότε προσκύνησε το Τιμιο ξύλο και χωρίς να λησμονήσει την υπόσχεση που έδωσε, αναχώρησε την ίδια μέρα από τα Ιεροσόλυμα κι' αφού πέρασε τον Ιορδάνη μπήκε στα ενδότερα μέρη της ερήμου, όπου έζησε επί 47 χρόνια μια ζωή πολύ σκληρή και ασυνήθιστη, χωρίς να δει άνθρωπο, αλλά, έχοντας μοναδικό της θεατή τον Θεό, προσευχόταν μόνη σ' Αυτόν.

Τόσο δε αγωνίστηκε, ώστε πέρασε την ανθρώπινη φύση και απόκτησε ζωή πάνω στη γη αγγελική και υπεράνθρωπη. Τόσο δε υψώθηκε δια μέσου της απάθειας, ώστε περπατούσε πάνω στα νερά του ποταμού, χωρίς να βυθίζεται. Όταν δε προσευχόταν, σηκωνόταν από τη γη ψηλά και στεκόταν μετέωρη στον αέρα.

Περί το τέλος της ζωής της έτυχε να συναντήσει κάποιον ερημίτη, που λεγόταν Ζωσιμάς, που αφού του διηγήθηκε όλη της τη ζωή, τον παρακάλεσε να της φέρει τα άχραντα Μυστήρια για να κοινωνήσει. Εκείνος το έκανε την επομένη χρονιά, την Μεγάλη Πέμπτη.

Αλλά τον άλλο χρόνο, ξαναγυρνώντας ο Ζωσιμάς την βρήκε νεκρή, ξαπλωμένη στη γη και κοντά της ένα σημείωμα, που έγραφε: «Αββά Ζωσιμά, Θάψον ώδε το σώμα της Αθλίας Μαρίας. Απέθανον την αυτήν ημέραν, καθ' ην εκοινωνήσα των άχράντων Μυστηρίων. Εύχου υπέρ εμού».